

# MEMO



## VOORZITTERSCHAP

Voorzitter zijn van een sportvereniging maakt dat jij diegene bent die namens jou vereniging naar buiten mag treden en in de spotlight mag staan. Klinkt leuk maar het betekent ook veel verantwoordelijkheid. Gaat het goed met de vereniging, dan wordt dat aan jouw toegeschreven. Gaat het slecht dan is het jouw schuld.

Maar waarom ben ik dan voorzitter geworden?

Eigenlijk om 1 simpele reden.

Ik wil van de wsvr weer een grote familie maken waar iedereen die aangesloten is zich gewaardeerd, gerespecteerd, geliefd, maar vooral ook thuis voelt. Waar oud leden gezellig bij elkaar komen om over vroeger te praten onder het genot van een kopje koffie en gebak. Jonge gezinnen hun kinderen veilig kunnen laten spelen. Waar zeilers hun (wedstrijd) sport beoefenen. Motorboten gezellig in de haven, of op de plas genieten van de weekeinde. Waar (oud)leden, donoren, sponsers en gasten gezellig op ons mooie terras een drankje komen drinken en genieten van het mooiste plekje van, en ons uitzicht over, de plas.

Tja, dat is nogal wat!!!

Ja, dat is het zeker, maar eigenlijk is het ook heel simpel. Leden kom naar de wsvr!! Blijf op een zaterdag of zondag niet thuis maar zeg "kom schat", we gaan naar de club". Wij als bestuur willen graag dat de bar in het weekend op de dag open is. Maar het zijn de vrijwilligers die daar voor zorgen. En als je dan als barmedewerker de hele dag alleen in het clubhuis zit wordt je daar ook niet vrolijk van.

Ik zelf ben van plan om telkens 1 dag van het weekeind de bar te openen. Welke dag dat wordt ga ik inplannen en bespreken met de barcomissie. Dit is alvast mijn voornemen en een voorproefje voor wat er nog allemaal in het vat zit om onze vereniging weer zoals vroeger te laten zijn. Een echte Rotterdamse watersportvereniging!

Arno Sap

Je voorzitter.